

Οικονόμος Γεώργιος (1883-1951), γραμματέας της Εταιρείας (1924-1951)

Γραμματέας (1924-1951), καθηγητής της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (1928-1951) και ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας (1926). Γεννήθηκε στην Αθήνα και πατέρας του ήταν ο Παν. Οικονόμος (1852-1931), σύμβουλος της Εταιρείας (1911-1917) και παιδαγωγός. Ο Γ. Οικονόμος σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα και κατόπιν, με υποτροφία της Εταιρείας, σπούδασε αρχαιολογία στα Πανεπιστήμια της Βόννης, του Μονάχου και του Βερολίνου. Παρέμεινε επίσης για σπουδές και μελέτη στην Αγγλία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Το 1908 διορίστηκε βοηθός του Καββαδία στις ανασκαφές της Αρχαίας Αγοράς και το 1910 έφορος Αρχαιοτήτων του δημοσίου, διετέλεσε μάλιστα ο πρώτος έφορος Αρχαιοτήτων της Μακεδονίας. Κατά το διάστημα 1921-1922 έκανε ανασκαφές στις Κλαζομενές της Μικράς Ασίας. Από το 1923 ως το 1928 διετέλεσε διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου, το 1926 έγινε αριστίνδην ακαδημαϊκός και το 1928 εκλέχτηκε καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Το 1930 ανέλαβε τη διεύθυνση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, θέση την οποία διατήρησε ως το 1933. Τότε διορίστηκε διευθυντής Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας (1933-1937) και αργότερα γενικός διευθυντής Γραμμάτων και Καλών Τεχνών (1937-1938). Διετέλεσε επίσης και γενικός γραμματέας της Ακαδημίας. Διεξήγαγε ανασκαφές στην Αρχαία Αγορά, στη Θισόα (Παλαιοκάτινα), στη Μουνιχία (Καστέλλα), στον Κεραμεικό όπου συνεργάστηκε με τον Brückner, στις Κλαζομενές, στα Μαζαρακάτα της Κεφαλληνίας, στην Πέλλα και στη Μεσσήνη συνεχίζοντας τις ανασκαφές του Σοφούλη.

