

Καστόρχης Ευθύμιος (1815-1889)

Σύμβουλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας (1858-1863, 1867-1880, 1882, 1884-1889) και πρόεδρος (1881). Καθηγητής της λατινικής φιλολογίας και των ελληνικών αρχαιολογιών (*Antiquitates Graecae*) από το 1858 (υφηγητής το 1848, επίτιμος το 1852), από τη Δημητσάνα. Υπήρξε μαθητής του γυμνασίου Αθηνών και για την εξαιρετική του επιμέλεια και επίδοση του δόθηκε κρατική μηνιαία επιχορήγηση. Σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα και κατόπιν με υποτροφία στο Βερολίνο. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα υπηρέτησε ως καθηγητής στη Ριζάρειο και κατόπιν ως γυμνασιάρχης. Υπήρξε μέλος επιτροπών κρίσεως ποιητικών και φιλολογικών διαγωνισμών και εισηγήθηκε την ίδρυση της βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου του Πανεπιστημίου. Στενός φίλος του Κουμανούδη ίδρυσε μαζί του το περιοδικό *Αθήναιον* (10 τόμοι, 1872-1891), περιοδικό γενικών γνώσεων κυρίως φιλολογικών, επιστημονικού επιπέδου, στο οποίο δημοσιεύονταν εκθέσεις ανασκαφών της Εταιρείας και άλλες σχετικές ειδήσεις. Η ανάμιξή του στα πράγματα της Εταιρείας από το 1858 υπήρξε ευεργετική, γιατί με τη μεγάλη του δραστηριότητα και τις εύστοχες ενέργειές του έδωσε ζωή στο νεκρωμένο ίδρυμα, του οποίου τη γραμματεία τον επόμενο χρόνο 1859 θα αναλάβει ο Κουμανούδης. Στον Καστόρχη οφείλεται κατά σημαντικό μέρος η έκδοση του λαχείου υπέρ των αρχαιοτήτων, το οποίο ιδρύθηκε το 1874. Διεξήγαγε ανασκαφές στο Παλαμήδι, στο Μάζι Σκιλλουντίας, όπου βρήκε τον εκεί ναό, φρόντισε για την αποστολή νέων στη Γερμανία για σπουδή της αρχαιολογίας και συνέταξε και δημοσίευσε το 1879 με έξοδα του την πρώτη ιστορία της Αρχαιολογικής Εταιρείας με τίτλο «Ιστορική Έκθεσις των πράξεων της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, από της ιδρύσεως αυτής το 1837 μέχρι του 1879 τελευτώντος». Σώζεται ανέκδοτη αυτοβιογραφία του με τίτλο «Σύντομος αφήγησις των εργασιών μου, γραφείσα κατά Ιανουάριον του 1889».

